

تُشْرِكُ اللَّهَ الْمَرْءَا سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا، فَيُفْلِحُ كَمَا سَمِعَهُ قُرْبَ مَبْلَغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ

21

21- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Bizden bir şey işitip, onu aynen işittiği gibi başkalarına ulaştırın kimsenin ALLAH yüzünü ağartır. Kendisine bilgi ulaştırılan nice insan vardır ki, o bilgiyi, bizzat işiten kimseden daha iyi anlar ve korur.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا فَإِنِّي أَنُوبُ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

22

22- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Ey insanlar! ALLAH'a tevbe edip ondan af dileyiniz. Zira ben ona günde yüz defa tevbe ederim.

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنَكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

23

23- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme çihetine gitsin ki, bu imanın en zayıf derecesidir.

رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ، مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ، أَخَذَهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا، فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ

24

24- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Anne ve babasına veya onlardan birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun.

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي آثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَتَهُ

25

25- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Rızıkının çoğalmasını, ömrünün uzamasını isteyen kimse, akrabasını kollayıp gözetsin.

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِغَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعُ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلًّا

26

26- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını başlıyadıkça ALLAH da onun şerefini arttırır. Kim ALLAH için alçak gönüllü davranırsa, ALLAH da onu yükseltir.

لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ وادياً من ذهب أحبُّ أنْ يُكُونَ لَهُ وادياً، ولَنْ يَمْلَأَ هَاةِ إِلَّا التَّوَّابَ، وَيَتَوَّابَ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

27

27- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, iki vadi daha ister. Onun ağızını topraktan başka bir şey doyurmaz. Ama ALLAH, tevbe edenin tevbesini kabul eder.

28

يَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سُبْحَانَ، هَلْ تَنْتَظِرُونَ إِلَّا فَرَسًا مُنْسِيًّا، أَوْ غَنِيًّا مُطْعِيًّا، أَوْ مَرَضًا مُسْتَدًا، أَوْ هَرَمًا مُفْتَدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِرًا أَوْ النَّجَالَ فَشُرَّ غَابِبٍ يَنْتَظِرُ، أَوْ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ آذَى وَأَمْرًا

28- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Yedi şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz, unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, bozup perişan eden hastalık, saçma-sapan konuşuran ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz.

29

الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مَكْفَرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبْتَ الْكِبَائِرَ

29- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Büyük günahlardan kaçınılması halinde, beş vakit namaz, iki Cuma ve iki ramazan, aralarında (işlenecek günahlara) kefarettir.

30

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى اجْسَامِكُمْ، وَلَا إِلَى صُورِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

30- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : ALLAH Teala, sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.

31

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

31- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise, ALLAH'ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.

32

إِذَا أَكَلْتُمْ مِنْ ثَمَرٍ فَلْيَدْكُرْ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِن نَسِيتُمْ أَن يَذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ، فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

32- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda 'baştan sona' bismillah desin.

33

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا تَكُنْ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَطْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ

33- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır: mazlumun duası, misafirin duası, babanın çocuğuna duası.

34

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

34- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Bir topluluk ALLAH'ın evlerinden bir evde toplanır, ALLAH'ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sakinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etrafını kuşatır. ALLAH Teala da o kimseleri kendi nezdinde bulunanların arasında anar.

إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَطِيلَ غُرَّتَهُ، فَلْيَطِيلْ

35

35- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi : Şüphesiz ki benim ümmetim, kıyamet gününde, abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağırılacaktır. Yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın.

36

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

36- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar ALLAH yolundadır.

37

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْتَبِعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

37- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: ALLAH'ım ! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, ihtiyarlayıp elde avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım... ALLAH'ım! Faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

38

لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغُوا، وَلَا اتَّخَذُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَجُلْ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ

38- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Birbirinizin ilgiyi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayın ve haset etmeyiniz. Ey ALLAH'ın kulları, kardeş olunuz . Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terk edip küs durması helal değildir.

39

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

39- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selam almak, hasta ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek, davete icabet etmek ve aksırana "yerhamükellah" demek.

40

لَا تَشْرَبُوا وَإِذَا كُنْتُمْ فِي الْبَيْعِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مَتْنِي وَثَلَاثَ، وَسَمُوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَالْحَمْدُ إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ

40- Peygamber efendimiz (s.a.v) şöyle dedi: Deve gibi bir nefeste içmeyin. İki, üç nefeste için. Bir şey içeceğinize zaman besmele çekin; içtikten sonra da "elhamdü lillah" deyin.

Adı Soyadı:

Sınıfı: